

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

πρωτ. 3142

ΑΡΙΘΜ.

Αθηνησι τη 7η Ιουλίου 2005

αλεκτ. 1642

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2819

Ιησός

Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Θέμα: «Περὶ τῆς δωρεᾶς ὄργάνων σώματος».

Εύλογημένο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας,

Ο Θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας, Κύριος καὶ Θεός μας, ὁ ὅποιος ἀπό τήν πλευρά τοῦ πρωτοπλάστου Αδάμ ἔπλασε τήν Εῦα (Γεν. β' 21), ἔδωσε τήν σάρκα του «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ιω. στ' 51) καὶ διατρέφει καὶ ζωοποιεῖ τό γένος τῶν ἀνθρώπων διά τοῦ Ἅγιου Σώματός Του καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος τό ὅποιον ἐξεχύθη ἀπό τήν λογχευθεῖσα ἄχραντη πλευρά Του.

Αὐτός, μέ τόν θάνατό Του μᾶς ἐζωοποίησε «δντας ἀλλήλων μέλη» (Ἐφ. δ' 25) καὶ «μέλη ἐκ μέρους» (Α' Κορ. ιβ' 24) καὶ μᾶς προέτρεψε ὅτι κατά τό παράδειγμά Του «ὁφείλομεν ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν τάς ψυχάς τιθέναι» (Α' Ιωάν. ιγ' 16).

Ἐχοντας ὑπ' ὄψη τά προαναφερθέντα ἡ Διαρκής Ιερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀσχολήθηκε κατά τήν Συνεδρία Της τῆς 1ης Ιουλίου 2005 μέ τό ἐπίκαιρο καὶ ἐπιτακτικό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων ίστῶν καὶ ὄργάνων ἀνθρώπινης προέλευσης καὶ θέλησε μέ θεολογική ἀκρί-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

2

βεια, ποιμαντική ύπευθυνότητα καί, κυρίως μέ αμείωτο πατρικό ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη, νά ἐνημερώσει τό φιλόχοιστο καί φιλάνθρωπο πλήρωμα τῆς Ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ σκοπό τήν ἀνάληψη ούσιαστικῶν καί ὠφελίμων πρωτοβουλιῶν.

Αγαπητά μας παιδιά,

Ἡ Ἐκκλησία, ἀντικρύζει τίς μεταμοσχεύσεις, ὅπως καί κάθε τί πού σχετίζεται μέ τήν ύγεία τοῦ ἀνθρώπου καί τήν πάλη του μέ τόν θάνατο, μέ ἴδιαίτερη συμπάθεια, κατανόηση καί αἰσθημα σοβαρότητος. Ἀντιλαμβάνεται καί τό μέγεθος τοῦ προβλήματος καί τίς δυνατότητες πού παρέχουν οἱ μεταμοσχεύσεις καθώς καί τό μεγάλο Της χρέος ἀπέναντι στήν κοινωνία, στήν ιατρική πράξη, στούς λῆπτες ἀλλά καί στούς δυνητικούς δότες. Καί τόν λήπτη θέλει νά βοηθήσει, ἀλλά καί τόν δότη πρέπει νά σεβασθεῖ.

Ἡ ἐκκλησιαστική ἀντιμετώπιση τῶν μεταμοσχεύσεων, ὅπως καί κάθε ἄλλου προβλήματος είναι πνευματική. Ἄν κάτι βλάπτει τήν ψυχή ἢ ὑποβιβάζει τίς πνευματικές ἔξιες, ἀνεπιφύλακτα τό ἀπορρίπτει. Ἄν πάλι κάπου διακρίνει τή δυνατότητα πνευματικῆς ζωῆς συμβατῆς μέ τήν θεολογική παράδοση, διδασκαλία καί ἐμπειρία Της, τήν ἴδιοφυῆ ἀνακάλυψη τήν ἀντιμετωπίζει μέ τήν τόλμη τῆς πνευματικῆς καινοτομίας Της. Τό κριτήριο τῆς ἡθικῆς Της είναι πνευματικό. Οὔτε μέ τόν ὁρθολογιστικό σχολαστικισμό ἔχει σχέση, οὔτε σέ πολιτική σκοπιμότητα ὑποχωρεῖ, οὔτε μέ τήν ἐκκοσμύκευση συντάσσεται.

Κάθε τί πού ξεπερνᾶ τόν ἀτομικισμό καί συνδέει τούς ἀνθρώπους μέ σχέση ἀμοιβαιότητος καί κοινωνίας, κάθε τί πού ἀποδεικνύει τήν ύπεροχή τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐπί τῆς βιολογικῆς ἐπιβιώσεως καί πού συνηγορεῖ στήν ἀπε-

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

λευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά δεσμά τῆς φιλοζωίας καὶ τήν ύποδούλωση στή φιλαυτίᾳ, ἡ Ἐκκλησία τό προστατεύει, τό περιποιεῖται καὶ μόνο τότε τό ύποστηρίζει. Άλλα καὶ μπροστά σέ κάθε τί πού ψηλαφεῖ τό μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου καὶ προσεγγίζει τό ιερό τῆς ψυχοσωματικῆς συμφυίας τοῦ ἀνθρώπου ξεδιπλώνει ὅλο τό σεβασμό καὶ τό δέος Της καὶ μέ ίδιαζουσα εύαισθησία ἀρνεῖται τήν κακοποίησή του ώς βεβήλωση.

Οἱ μεταμοσχεύσεις μεταμορφώνουν τό δράμα τοῦ λήπτη σέ ἐλπίδα ζωῆς. Αὐτό ἡ Ἐκκλησία τό δέχεται φιλάνθρωπα καὶ φυσικά θά μποροῦσε νά τό εύλογήσει, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι κατά τή μεταμοσχευτική διαδικασία προστατεύεται ἡ συνείδηση τοῦ δότη καὶ δέν παραβιάζονται οἱ πνευματικές ἀξίες.

Ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται για τόν λήπτη, θέλει ὅμως νά προστατεύσει τόν δότη. Ἐπ' οὐδενί λόγο καὶ μέ κανένα τρόπο δέν θυσιάζει τόν δότη στήν ἀνάγκη ἐπιβιώσεως τοῦ λήπτη. Ἡ ἔννοια τοῦ δότη ἀποτελεῖ δικαίωμα στήν πνευματική ζωή «Μακάριον ἐστι μάλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν» (Πράξ. κ' 35).

Ἡ δωρεά ὁργάνου πρέπει ὅπωσδήποτε νά περιλαμβάνει τή «συνειδητή συναίνεση» τοῦ δότη, δηλαδή ὁ δότης πρέπει ἐν ἐπιγνώσει, ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα νά ἔχει συγκατατεθεῖ στήν ἀφαίρεση τῶν ὁργάνων του, ἀν τυχόν ἀπό κάποια αἰτία καταστεῖ ἐγκεφαλικά νεκρός.

Καί ἡ Ἐκκλησία θά μποροῦσε νά δεχθεῖ τίς μεταμοσχεύσεις μόνο μέσα σέ ἀτμόσφαιρα ἀγάπης, συναλληλίας, ἐνίοτε αὐτοθυσιαστικοῦ φρονήματος, προσωπικῆς ἀνάγκης ἐξόδου μας ἀπό τόν κλοιό τῆς φιλαυτίας καὶ φιλοζωίας μας ποτέ ὠφελιμιστικῆς ἢ χρησιμοθηρικῆς λογικῆς πού ἀποξενώνει τόν «δότη» ἀπό τήν προσφορά του. ብ λογική της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

4

δέν είναι προσανατολισμένη στό δτι κάποιος βιολογικά θάζήσει λίγο παραπάνω -γιατί ύστερα από λίγο ούτως ή άλλως κι αύτός θά πεθάνει-, άλλα στό δτι ή άγαπη κάποιου συνανθρώπου του δέν θά τοῦ ἐπιτρέψει νά πεθάνει «τώρα», μέ τήν ἐλπίδα τῆς ύπερβασης τοῦ θανάτου μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐνχρίστωση.

Ο δότης προσφέρει μόσχευμα πού σέ λίγο θά πεθάνει -δέν γίνεται άλλιως. Δίνει δμως καί αἰσθήματα πού ποτέ δέν πεθαίνουν καί αἰώνια τόν συνοδεύουν. Ἐνώ χαρίζει τό σῶμα του, δέν στέρεῖται. Ἐτσι τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων, προσεγγίζεται καί ώς εὐκαιρία μετάγγισης πνευματικοῦ ήθους στήν κοινωνία.

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Γιά ὅλους αύτούς τούς λόγους ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος μέ Απόφασή Της ἀναλαμβάνει πανελλαδική πρωτοβουλία ἔξασφάλισης αύτοπροαιρέτων δοτῶν μέ τήν συμπλήρωση σέ κάθε Ἔνορία τοῦ εἰδικοῦ ἐντύπου μέ τό όποιο θά ἐφοδιασθοῦν λίαν συντόμως ὅλες οι Ἔνορίες.

Ἐπί πλέον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος δηλώνει δτι καί ὁ ἴδιος ἐγγράφεται ώς δωρητής ὁργάνων, τό δ' αύτό ἐδήλωσαν καί ἄπαντες οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς. Η Ιερά Σύνοδος είναι βεβαία δτι ή πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας πρός τά παιδιά Της νά θελήσουν νά γίνουν δωρητές ὁργάνων τοῦ σώματός των θά εύρει τήν ἀναμενόμενη ἀνταπόκριση.

Ἀπευθυνόμεθα λοιπόν, καί σέ ἐσᾶς καί σᾶς προτρέπουμε πατρικῶς νά συμμετάσχετε σ' αύτή τή φιλόχριστη καί φιλάνθρωπη πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας μας, νά γίνετε δωρητής ὁργάνων, «γιά νά γίνει ή ἐπαύριο τῆς ζωῆς ... πάλι ζωή». Στούς Ιερούς Ἔνοριακούς μας Ναούς θά διατί-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

5

Θενται τά σχετικά ἔντυπα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Μετα-
μοσχεύσεων, μέ τό λογότυπο τῆς Ἐκκλησίας μας, τά όποια
ἔχετε τήν δυνατότητα νά συμπληρώσετε. Ἄς μή λησμονοῦ-
με ὅτι ἡ λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας στηρίζεται σέ
μιά μεταμόσχευση Θείου Σώματος καί σέ μιά μετάγγιση
Θείου Αἵματος «εἰς πάντας ἀρμούς, εἰς νερφούς, εἰς
καρδίαν».

Εὐχόμεθα ὁ ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι ἡμᾶς παραγα-
γών Τριαδικός Θεός, νά σᾶς χαρίζει ὅλες τίς θεῖες δωρεές
Του γιά τήν πνευματική καί σωματική σας ὑγεία.

- † Ο Αθηνῶν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος
- † Ο Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
- † Ο Έλασσωνος Βασίλειος
- † Ο Σάμου καί Ίκαρίας Εύσέβιος
- † Ο Καστορίας Σεραφείμ
- † Ο Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Έορδαίας Θεόκλητος
- † Ο Κασσανδρείας Νικόδημος
- † Ο Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας καί Μήλου Δωρόθεος
- † Ο Χαλκίδος Χρυσόστομος
- † Ο Νέας Σμύρνης Συμεών
- † Ο Κερκύρας καί Παξῶν Νεκτάριος
- † Ο Γλυφάδας Παῦλος
- † Ο Θήρας, Άμοργον καί Νήσων Επιφάνιος

Ο Αρχιγραμματεύς.

† Ο Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ.

Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ο Αρχιγραμματεύς.

† Ο Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ.